

Prettige Feestdagen

Vrolijk Kerstfeest en Gelukkig Nieuwjaar



Beste Ouders

De Sint is vertrokken, de dagen worden nog iets donkerder, in vele huiskamers flikkeren de lichtjes in de kerstboom... het jaareinde komt weer in zicht. Het schoolteam heeft opnieuw enkele weetjes voor u. Aan het einde van deze nieuwsbrief bezorgen we u de meest actuele kalender tot en met februari 2018. Nog enkele dagen en de kerstvakantie gaat van start. Het ganse schoolteam wenst iedereen een super gezellige kerst- en eindejaarsperiode.

MET DE OUDERS IN ACTIE.

Samen met enkele enthousiaste ouders zullen we op woensdag 27 december het afdak op de speelplaats verplaatsen. Ook de rubberen tegels en het groene hekken wordt verwijderd. We starten om 10 uur. Door de grote opkomst hebben we beslist om ook de bomen te snoeien. Aan alle behulpzame ouders een dikke merci !!!

Samenwerken is meer dan de som der delen.

Onze school.

Een typische dorpschool waar onze kinderen de kans krijgen om te "aarden".

We geven hen niet alleen de vaardigheden om de wereld te leren kennen en te onderzoeken maar we leren hen er ook aan deel te nemen. We vinden het belangrijk dat ze goed leren lezen, schrijven en rekenen maar ook dat ze goed met elkaar in communicatie treden en leren samenwerken en samenleven.

In dit selfie-tijdperk denk ik dat het meer dan eens nodig is om onze kinderen bewust te laten worden van die **ander**, die **ook** op deze wereld leeft.

Papiertjes op de speelplaats.

Mogen we vragen om de kinderen hun fruit of koekjes niet in een extra papiertje te stoppen.

Zo zorgen we voor het milieu en blijft de speelplaats papievrij.

Zwemmen.

Na de herfstvakantie was er op dinsdag 21 november de swimmathon. Samen met nog enkele scholen behaalden we de eindmeet. Je ziet **samen** zijn we tot veel meer in staat. En de echte waterratjes zorgden voor een super mooi resultaat op zaterdag 18 november in de zwemmarathon te Diksmuide. (Dank aan de ouders die ook hun steentje bijdroegen).

Toneel.

Op 10 nov. gingen de 3^{de} en 4^{de} klas naar het toneel. Ze konden er genieten van “Kodo en het geheim van de samurai”. We kiezen bewust voor toneel i.p.v. film omdat kinderen al veel de kans krijgen op beeldmateriaal.

De school bedankt ook de ouders om het rijden van en naar het theater, dat is voor ons een heuse besparing.

Grootouderfeest op 16 november.



We mochten heel wat enthousiaste grootouders verwelkomen op het jaarlijkse feest. De kleuters snuisterden met hun oma op de zolder. Bij iedere ontdekking konden de kleuterjuffen iets leuks bedenken. Zo zijn ze nu eenmaal (HEEL CREATIEF). Zowel de kleuters als de grootouders amuseerden zich kostelijk. Achteraf kregen ze nog een lekker stuk taart en koffie aangeboden.

Pedagogische studiedag.

Op 6 december hadden de kinderen een dagje vrij. Tijdens deze studiedag voor de leerkrachten, werden we ondergedompeld in het nieuwe leerplan ZILL.

Kinderen bijbrengen dat leren veel verder gaat dan enkel “kennen”. We kunnen de complexiteit van de wereld niet meer vatten in enkel kennis. We moeten meerdere vormen van leren als evenwaardig zien.

Het is een kunde om kennis in de praktijk te vertalen.

Zelfstandig te kunnen handelen, te kunnen ondernemen en iets te kunnen opzoeken.

Maar bovenal **optimistisch en flexibel** in het leven te kunnen staan.

De SINT en zijn m(p)ieten kwamen op dinsdag 5 december. De sint bezocht de klassen en trakteerde ons op lekkers. (Dank je wel lieve Sint)

Voorleesweek:

Voorlezen is heel belangrijk:

het vergroot de woordenschatkennis, het verbetert de zinsbouw, het geeft hen concentratie- en inlevingsvermogen, het vergroot fantasie en het is gewoon supergezellig.

Op uitnodiging van het leerkrachtenteam kwamen heel wat ouders en grootouders naar de klasjes om een mooi boek voor te lezen. Kinderen hingen aan hun lippen Wij willen de voorlees(groot-)ouders dan ook van harte bedanken voor hun medewerking! Als dank en voor de gezelligheid was er een heuse wafelenbak. Ook de kinderen van de oudere klassen gaan nog bij de kleuters voorlezen.



Blij dat je op tijd bent!

Met de positieve boodschap 'Blij dat je op tijd bent', willen we alle ouders bedanken om de kinderen tijdig op school te laten toekomen. De school start om **8.45u**. Kinderen die te laat op school komen, missen de start, vaak het welkomstmoment in de klas. Bovendien worden bij het startmoment in de klas afspraken gemaakt of mededelingen gedaan die men dan moet missen. Ook voor kleuters is het belangrijk tijdig aanwezig te zijn zodat ze alle ochtendactiviteiten en gewoontevorming kunnen meemaken.

**Ook voor de kleuterjuffen en kinderen is het fijn als het onthaalmoment niet om de haverklap gestoord wordt.
Daarvoor dank je wel.**

De fantasie van enkele leerlingen

Een leerling schreef: een volkssprookje.

Hoe de zon begon te branden.

Op een dag toen de mensen nog geen naam hadden, had de oppergod Sézar één zoon Gatenkaas-Metaal. Die maakt een bollen gaten barbecue voor de geboorte van het 3^{de} kind. Toen werd eeuwighout geboren maar de barbecue was voor de derde zoon die heette Lucifer. Het was een deugniet daarom gingen ze de barbecue pas na drie jaar aansteken. Intussen werd Voetbalgod geboren maar Lucifer stak de barbecue eerder aan en het liep uit de hand. Dus riep Sézar Voetbalgoed. Hij schopte barbecue recht in de ruimte dat deed hij zo hard hij kon. Wat vroeger de goden barbecue was, noemt men nu de zon.

De kinderen deden ook mee aan de junior journalistenwedstrijd

De boomhut (geschreven door Kasper, winnaar van de wedstrijd)

Een groep jongens van het dorp hadden een boomhut gemaakt. De afspraak was dat er geen meisjes binnen mochten. De meisjes waren jaloers en probeerden om binnen te geraken in de boomhut, maar de jongens lagen op de loer om te zien wat de meisjes gingen doen. De meisjes werden betrapt, toen ze binnen probeerden te raken. Ze vroegen heel lief aan de jongens of ze binnen mochten. Maar de jongens zeiden "NEEN". "Waarom mogen wij niet binnen" vroegen de meisjes. "Omdat jullie niet hebben geholpen en al dat materiaal is van bij ons thuis" zei één van de jongens. "Ohhh als het dat maar is, dan gaan wij ook een boomhut bouwen". "Kom": zei één van de meisjes "dan gaan wij ook materiaal van mijn opa halen". De meisjes waren druk in de weer terwijl de jongens keken wat ze allemaal deden. Ze versierden hun boomhut met gordijntjes voor de ramen en bloemen langs de buitenkant. Het zag er prachtig uit, veel mooie kleurtjes. Ze waren eindelijk klaar met hun mooie boomhut. Nu waren de jongens op hun beurt jaloers toen ze de boomhut zagen. "Mogen we eens binnenkijken"? vroeg één van de jongens. De meisjes keken naar elkaar en riepen in koor "ja hoor". "Maar wel de voeten mooi afvegen als je binnenkomt". Na het zien van de boomhut kregen de jongens nog een blikje Fanta. De jongens zeiden dat ze nu ook eens bij hen mochten gaan kijken. Samen speelden ze de ganse namiddag verder in de boomhutten en maakten samen veel plezier. Nu waren ze vrienden voor het leven, en speelden ze elke dag samen.



Beleefde mensen.

Met de werkgroep warme school maakten we de leerlingen warm om beleefd te zijn.

Een goeiemorgen en -avond (gewoon een groet) is voor deze periode de focus. Ook kloppen voor ik binnenga, even wachten als een volwassene praat, alstublieft en dankjewel staan op het programma. Dit is zichtbaar in de klas. Er worden bouwstenen gekleurd als dit goed is gelukt.

Zingen: sinds kort zingen we iedere dinsdag een halfuurtje samen.



Zingen schept verbondenheid.

Eigenlijk zingen we allemaal wel eens graag maar doen we het veel te weinig. Samen zingen geeft je een gelukkig gevoel, het is ontspannend en het vergroot de verbondenheid tussen mensen. Een avondje samen zingen is dan ook een bijzonder leuke ervaring (ook al vind je van jezelf dat je er maar een beperkt talent voor hebt).

Zingen geeft je de kans om eens onbezorgd te zingen. Want zingen doet je zowel geestelijk als lichamelijk deugd: van zingen word je gelukkig. Waar samen gezongen wordt, stellen mensen zich open voor elkaar, zijn er geen drempels en wordt het groepsgevoel op een fijne manier gestimuleerd. Samen zingen heeft dus ook een belangrijke sociale functie.

Fluohesjes



Ook zou ik nog eens speciaal de aandacht willen vestigen op het dragen van de fluo-hesjes. Met de winter voor de deur en de aankomende duistere dagen is het zeker aan te raden om de hesjes te dragen. (zowel fietsers, voetgangers, kinderen met de auto als kinderen die op en af de bus stappen, iedereen eigenlijk) Dus speciaal voor onze kinderen:” Zet jullie fierheid opzij en kies voor het veilige.”

EXTRA: DIKKE TRUIENDAG/ Verbouwingen.

Beste,

De nieuwe hoge rendementsketel op gas werd geplaatst. Deze week wordt alles operationeel gemaakt.

Op **woensdag 10 januari 2018** wordt de omschakeling van stookolie naar gas gedaan op school.

Dus is er op deze dag **geen verwarming** mogelijk. De verwarming zal de hele nacht aanblijven zodat het mooi warm is in de klassen. Om 7 uur wordt deze dan uitgezet. Bij droog winterweer doen we na de speeltijd een winterwandeling. We vragen om de kinderen goed te kleden, zodat ze het niet koud krijgen.



Dank voor jullie begrip.

Kalender:

Vrijdag 19 januari : Kronkeldiedoe 1^{STE} /2^{DE} lj

Donderdag 30 januari : oudercontact

Woensdag 7 februari : pedagogische studiedag

Dinsdag 20 februari : toneelvoorstelling 5/6^{de} lj

Zondag 4 maart : schoolfeest

Maandag 5 maart : fietsvaardigheid 3^{de}/4^{de} lj

Donderdag 15 maart : Alles met de bal 3^{de}/4^{de} lj

